



Protestantse Gemeente
's-Heerenberg - Zeddam

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



Fijne
Paasdagen!

wij vergeten-je-niet!

Protestantse
gemeente
's-Heerenberg/
Zeddam

TER OVERWEGING

Bloeien

(Ds. Henriëtte Nieuwenhuis)



Een woord van Toon, een woord van Jezus en een beeld van Aad de Haas.

De bomen komen uit de grond
en uit de stam hun twijgen.
En ieder vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen.
Je ziet ze vallen naar de grond
en dan opnieuw gaan groeien.
Zo heeft de aarde ons geleerd
dat al wat sterft zal bloeien.

(Toon Hermans)

‘Waarachtig ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht’ (Johannes 12:24).

Nieuw leven ontwaakt weer langzaam. Voorzichtig verschijnen de knoppen aan de bomen. Vanuit boomtakken waar maar weinig leven in lijkt te zitten, begint het weer. In de lentezon. Puntjes en knopjes met een hoopvol nieuw begin. Daar word je toch blij van?!

‘De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!’ Er zat geen leven meer in Hem toen ze Hem van het kruis afhaalden en in het graf legden. Het leek einde verhaal met Jezus en zijn koninkrijk.

Maar Hij bloeide weer open en maakte een nieuw begin.

Het schilderij van Aad de Haas verbeeldt dat op een prachtige manier. Als een bloem komt Jezus op uit het graf. De soldaten lijken te buigen voor het mysterie dat hier plaatsvindt. En zelfs de bomen er omheen staan fier rechtop, jubelend om deze gebeurtenis. Feest voor aarde en hemel, voor heel de schepping.





VAN DE REDACTIE

Pasen geeft hoop voor vandaag en voor de toekomst. Hoe we kunnen delen in dit feest? Door te bloeien en vrucht te dragen, door ondanks alles hoopvol te zijn, omdat de hoop altijd weer een weggetje vindt naar een nieuw begin. De Veertigdagentijd ligt achter ons, de Vijftigdagentijd na Pasen breekt aan. Genoeg tijd om te bloeien, vrucht te dragen en feest te vieren dacht ik zo.

Bloeirijke Paasdagen allemaal!

VAN DE PREDIKANT

Thuis bij de predikant / bereikbaarheid

Sinds een paar weken ben ik weer voorzichtig aan begonnen met bezoekwerk. Ik heb natuurlijk alle begrip wanneer u dat zelf niet ziet zitten, geef dat dan even aan. Schroom ook niet mij te bellen of te mailen als u zelf bezoek of een pastorale wandeling wenst.

Verder zijn er thuis weinig bijzonderheden. De jongens gaan weer gewoon naar school en sinds kort is ook de zwemles weer van start gegaan. Een klein beetje terug naar normaal. Ze missen net als Karel en ik de contacten met andere gemeenteleden. Fijn dat de kinderen op Pasen weer na lange tijd bij elkaar zullen komen. Een hartelijke groet uit de pastorie.

Psalmen in de Veertigdagentijd

In de kerkdiensten onderweg naar Pasen hoorden we elke week weer een andere psalm uit een andere liedcultuur. Het doel was om daarmee de rijkdom en veelkleurigheid aan muzikale vertolkingen door de jaren heen te ontdekken. Ik ben heel benieuwd hoe jullie dat hebben ervaren tijdens de kerkdiensten. Reacties kunnen naar de mail of telefoon van de predikant. Dank je wel.

Kopij voor de maand mei uiterlijk op zaterdag
17 april insturen naar:

redactie-kerkepraat@protestantsbergh.nl

of per post naar Gerry Vreuls, Kilderseweg 25,
7038 EH Zeddum.

De volgende Kerkepraat verschijnt in de week
van 26 april.

Het was half maart 2020 dat, vanwege corona, besloten werd om in april geen Kerkepraat uit te brengen. We dachten toen nog dat het eenmalig was, maar de werkelijkheid bleek weerbarstiger. Om toch in de behoefte aan informatie te voorzien werden noodoplossingen bedacht, w.o. Kerkepraat 2.0. En in deze situatie zitten we eigenlijk nog steeds: Kerkepraat 2.0 is een 'nooduitgave'.

Eind april/begin mei neemt een groep gemeenteleden (betrokken bij de communicatie) met behulp van een extern bureau het hele pakket aan communicatiemiddelen, zoals website, facebook, nieuwsbrief en Kerkepraat, onder de loep. Waar is behoefte aan en welk middel kunnen we daarvoor het beste inzetten? Het kan dus zijn dat over enige tijd Kerkepraat er weer anders uitziet.

Sommige dingen veranderen gelukkig niet. Elk jaar weer mogen we met Pasen de opstanding van Jezus vieren, met de hoopvolle boodschap dat het donker het laatste woord niet heeft.

De redactie wenst u een vrolijk Pasen!

Ingezonden stukken zijn op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij:

- niet op te nemen;
- in een volgend nummer op te nemen;
- in te korten met behoud van de strekking van de inhoud.

Als u het voldoende vindt om alleen een **digitale** versie te ontvangen, wilt u dit dan s.v.p. doorgeven aan de redactie. Op die manier sparen we natuurlijk wel het milieu en we besparen op de kosten!

Let op! Het hangt een beetje van uw e-mailaccount af, maar het kan zijn dat Kerkepraat 2.0 in de spam of in het postvak 'reclame' terecht komt. Check dit zo nodig voor alle zekerheid even.

Redactie:

Willemien Onstenk, tel.: 06-43233461 of
0314-323985

Gerry Vreuls, tel.: 0314-652307 of
06-23234890



RONDON DE DIENSTEN



Meeluisteren en meekijken



Onze diensten worden live uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Dat geldt ook voor het avondgebed op woensdagen. Via "Waar is er kerk" staat de betreffende informatie. Van de diensten worden opnames gemaakt. Deze zijn te bekijken en te beluisteren via terugluisteren Zeddum of terugluisteren 's-Heerenberg.



Kerkdiensten

Maandag	29 maart	19.30 uur	avondgebed Klavertje 4	's-Heerenberg
Dinsdag	30 maart	19.30 uur	avondgebed Klavertje 4	's-Heerenberg
Woensdag	31 maart	19.30 uur	avondgebed Klavertje 4	's-Heerenberg
Witte Donderdag	01 april	16.00 en 19.30 uur	ds. H. Nieuwenhuis	Zeddum
	Heilig Avondmaal			
Goede Vrijdag	02 april	10.00 uur	ds. H. Nieuwenhuis	's-Heerenberg
Stille Zaterdag	03 april	20.30 uur	Paaswake Klavertje 4	Silvolde
Zondag	04 april	10.00 uur	ds. H. Nieuwenhuis	's-Heerenberg
Woensdag	07 april	19.30 uur	avondgebed Klavertje 4	Megchelen
Zondag	11 april	10.00 uur	ds. D. v.d. Boon (Hummelo)	's-Heerenberg
Woensdag	14 april	19.30 uur	avondgebed Klavertje 4	Silvolde
Zondag	18 april	10.00 uur	ds. D. Bos (Doetinchem)	's-Heerenberg
Woensdag	21 april	19.30 uur	avondgebed Klavertje 4	Zeddum
Zondag	25 april	10.00 uur	ds. H. Nieuwenhuis	's-Heerenberg
Woensdag	28 april	19.30 uur	avondgebed Klavertje 4	Gendingen
Zondag	02 mei	10.00 uur	ds. H. Nieuwenhuis	's-Heerenberg

Rondom de kerkdiensten

29/30/31 maart

In de Stille week zijn er extra avondgebeden van Klavertje 4.

1 april

Witte Donderdag. We vieren het Heilig Avondmaal en lezen daarbij uit Mc 14:12-25 over Jezus' laatste avondmaal. Er zijn twee diensten om 16.00 uur en om 19.30 uur zodat we met een kleine groep van 10 kerkgangers (excl. medewerkers) ruim om de tafel kunnen zitten. Het is mogelijk om thuis met brood en wijn mee te vieren.

2 april

Goede Vrijdag. We lezen de laatste stappen op weg naar het kruis: Mc 14:26 - 15:47. En omdat er in deze dienst nog niet gezongen wordt, is er ruimte voor beeldmeditatie.

3 april

Stille Zaterdag – Paaswake. Zoals al in de glossy Klavier stond vermeld, vieren we deze dienst gezamenlijk met Klavertje 4 in Silvolde. Uit elke gemeente zijn er een paar afgevaardigden aanwezig. De dienst is online te volgen.

4 april

Paaszondag. Het lege graf. We lezen Mc 16:1-8. Vandaag wordt er voor het eerst sinds lange tijd weer gezongen door 2 personen. We zijn blij dat op deze feestdag onze dirigent Jos Thomassen en zijn vrouw Ineke dat voor hun rekening willen nemen. Met oude en nieuwe liederen. Parallel aan deze paasdienst, komen de kinderen bij elkaar in de consistorie voor een eigen paasviering. De kinderen ook graag opgeven bij Sijnie.



Bijbellesrooster

Voor het Bijbellesrooster verwijzen we naar de website van het Bijbelgenootschap:

klik op: <https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbellesrooster-2021/>

Voorbeden

Omdat we nu niet fysiek in het voorbedenboek kunnen schrijven, kunt u eventuele voorbeden doorgeven via predikant@protestantsbergh.nl of telefonisch via 0314-651631 of 06-22118168

Collectedoelen

1 april – Kerk in Actie (Zuid-Afrika)

Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die hen helpt met huiswerkbegeleiding en persoonlijke gesprekken. Er worden ook jongerenkampen georganiseerd. Zo leren de jongeren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven.

2 april – Kerk in Actie Diaconaat (NL kinderen)

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert Stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra.

4 april – Stichting Perspectief

Het doel van Perspectief is de leefbaarheid in de gemeente Beuningen te bevorderen door het organiseren van activiteiten voor jong en oud. Er is speciale aandacht voor de kwetsbare groepen, waaronder jeugd, ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers. Zij krijgen extra aandacht en ondersteuning: iedereen telt mee en iedereen doet mee. Perspectief is de organisatie in de buurt waar men terecht kan voor advies en informatie, hulp, vrijwilligerswerk en activiteiten. <https://stg-perspectief.nl/>

11 april – Stichting De Pietersberg

Deze stichting exploiteert Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg in Oosterbeek, dat als verlengstuk wil fungeren van het pastorale en diaconale werk dat in een gemeente plaatsvindt. De Herberg wil de gemeente dienen door tijdelijk de pastorale zorg voor een gemeentelid, die als gast daar verblijft, over te nemen. Omgekeerd heeft De Herberg de gemeente nodig zodat de gast na het verblijf in De Herberg goede nazorg ontvangt. De Herberg is in 1993 geopend op initiatief van de IZB, in samenwerking met 300 diaconieën en met de Generale Diaconale Raad van toenmalige Ned. Herv. Kerk. Sindsdien wordt De Herberg door veel meer diaconieën gesteund, afkomstig uit de breedte van kerkelijk Nederland. <https://www.pdcdeherberg.nl/>

18 april – Stichting Ambulance Wens

De stichting beschikt over vijf eigen wensambulances en een vakantiehuis in de bossen van Beekbergen. Zo kunnen zij – onder begeleiding van professioneel ambulancepersoneel – patiënten met een levensbedreigende ziekte en een korte levensverwachting bijstaan in het vervullen van mogelijk één laatste wens. Dit alles zonder dat de patiënt of diens naasten financieel iets hoeven bij te dragen. <https://www.ambulancewens.nl/>

25 april – Voedselbank Montferland

Stichting Voedselbank Montferland e.o. helpt mensen die niet genoeg geld hebben om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Zij zamelen levensmiddelen in en stellen deze gratis ter beschikking aan huishoudens die, tijdelijk, onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien.



KERKENRAAD

Kerkdiensten

(ds. Henriëtte Nieuwenhuis)

De kerkenraad is blij om mee te delen dat met ingang van zondag 14 maart er weer max. 20 gemeenteleden de dienst kunnen bijwonen (excl. medewerkers). Dit besluit is genomen naar aanleiding van de brief van de Generale Synode van de landelijke kerk (<https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/perspectief-voor-gemeenten-als-lichtpuntje-in-schrale-tijd/>). De eerste weken werd er nog niet gezongen tijdens de kerkdiensten, maar vanaf Pasen zullen er elke zondag twee personen de zang verzorgen.

Tot nog toe vinden de diensten steeds in 's-Heerenberg plaats, omdat deze qua volume ruimer is dan Zeddum, maar we willen er naar toe werken dat er ook weer gewoon in Zeddum gekerkt gaat worden. De woensdagavondgebeden vinden voorlopig wel steeds in Zeddum plaats. Welkom om deze vieringen ook fysiek bij te wonen. Je hoeft je hiervoor niet op te geven. Alleen je naam noteren bij binnenkomst.

Voor alle diensten geldt dat u alleen naar de kerk komt wanneer u geen klachten heeft. Mondkapjes zijn verplicht bij het binnenkomen en verlaten van de kerk. Tijdens de dienst mag deze af. De koster zullen u een plaats aanwijzen. Tijdens de diensten wordt er voorlopig niet gezamenlijk gezongen. Zodat de koster niet elke week hoeven te puzzelen wie waar zit, is er voor een vaste indeling van de plaatsen gekozen. Dit kan in de praktijk betekenen dat echtparen niet altijd naast elkaar kunnen zitten. We hopen op uw begrip.

U kunt zich voor de zondagse vieringen uiterlijk de vrijdagavond vooraf aan de dienst aanmelden bij Sijnie Heuvel (aanmelden@protestantsbergh.nl of 06-40606055).

Vanzelfsprekend blijft het mogelijk om de diensten online te volgen.

Uit de kerkenraadsvergadering van 9 maart 2021

(Gerry Vreuls, notuliste)

- Er zijn kastjes (vergelijkbaar met het Lucaskastje) waarmee de kerkdiensten op TV gevolgd kunnen worden. Via een oproep in Kerkepraat zal de belangstelling hiervoor gepeild worden.
- De toezeggingen voor Kerkbalans 2021 zijn vergelijkbaar met de opbrengst in 2020. Een positief bericht!
- De kinderen krijgen een broodhaantje en andere versierselen bezorgd om zelf een Palmpasestok te kunnen maken.
- Op 6 juni hopen we weer live een oecumenische 'Kerk op schoot' viering te kunnen houden.
- Alle pastorale eenheden krijgen voor Pasen een kleine attentie bezorgd.
- Ds. Nieuwenhuis probeert het huisbezoek weer op te pakken.
- De diensten en activiteiten rondom Pasen worden besproken.
- Ds. Nieuwenhuis heeft een plezierig kennismakingsgesprek gehad met Marc Oortman, de nieuwe pastoor van de H. Gabriëlparchie.

Set-up-box vervangt Lucaskastje

(Bert Veld)

Wij kennen allemaal nog het zogenaamde 'Lucaskastje'. Inmiddels is er nog maar één gebruiker en worden er geen nieuwe Lucaskastjes meer geplaatst. Sinds vorig jaar wordt gebruik gemaakt van Kerk-TV. Een al dan niet gemiste kerkdienst kan bekeken en beluisterd worden via Kerk-TV. Veelal wordt daarbij gebruik gemaakt van een laptop, smartphone of iPad, maar kijken op een groot tv-scherm is toch een stuk plezieriger.

Het is mogelijk om een klein kastje (set-up-box) aan te sluiten op de tv en dat zorgt ervoor dat het via wifi binnengekomen signaal van Kerkdienst Gemist zichtbaar wordt op de tv.

Inmiddels heeft er een 'proefopstelling' plaatsgevonden bij een van onze gemeenteleden, die al wat op leeftijd was. Deze 'proef' is goed ontvangen.

De kosten van de set-up-box bedragen plm. 99,00 euro (excl. BTW). Ondersteuning bij het installeren van dit kastje wordt geboden.

De kerkenraad wil graag weten of er belangstelling is voor deze vorm van Kerk-TV, waarna de kerkenraad zich verder zal beraden over de wijze van bekostiging / huur / koop.

Hebt u belangstelling voor deze set-up-box, dan kunt u zich aanmelden bij Fred Heuvel,

0314-663924 of koster@protestantsbergh.nl



KERKENRAAD (Nieuws van de kerkrentmeesters)

Opbrengst collectes februari

Diaconie € 220,00

Eredienst/Kerkelijke gebouwen € 207,16

De collectes worden gedurende de coronatijd via de Givt-app en stortingen per bank ontvangen.

Dank aan diegenen die regelmatig een storting doen, die bestemd is voor de collectes. Het wekelijkse doel van de diaconale collecte staat vermeld in Kerkepraat en op de website. Voor de kerkrentmeesters zijn de opbrengsten voor de eredienst en de instandhouding van de kerkelijke gebouwen. Hoewel nu weer een beperkt aantal gemeenteleden de kerkdiensten mogen bijwonen, hebben wij er toch voor gekozen om voorlopig NIET te collecteren na de dienst. Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw gaven nog steeds via de Givt-app of via de bank aan diaconie en kerkrentmeesters zou willen blijven overmaken. Dank hiervoor.

De toegezegde uitleg van de Givt-app houdt u nog even van ons teged.

Collectebonnen

Het is weer mogelijk om rond de eredienst op zondagmorgen in de consistoriekamers van 's-Heerenberg en Zeddum collectebonnen aan te schaffen:

Per kaart van € 10,00: 20 bonnen à € 0,50.

Per kaart van € 20,00: 20 bonnen à € 1,00.

Om de contante kasstroom zoveel mogelijk te beperken verzoeken wij u vriendelijk bij voorkeur af te rekenen door overmaking op rekening NL 62 INGB 0000 853571 of NL22 RABO 0374 653526 t.n.v. College van kerkrentmeesters o.v.v. collectebonnen.

Overmaken collectegiften

In deze coronatijd kunnen collectegiften overgemaakt worden via de collecteapp Givt of op de bankrek.nrs. van het College van diakenen en van het College van kerkrentmeesters:

NL97 RABO 0326 689265 t.n.v. College van Diakenen

NL62 INGB 0000 853571 of NL22 RABO 0374 653526 t.n.v. College van kerkrentmeesters.

ALS U EEN BEDRAG OVERMAAKT, DAN OOK GRAAG HET DOEL VERMELDEN!

Wees creatief als u niet in de gelegenheid bent om geld op bovenstaande manieren over te maken. Stop wekelijks wat in een potje of maak een groter bedrag over voor een langere tijd. In deze tijd waarin alles anders is blijft uw gift van groot belang!



Kerkbalans 2020 “Geef voor je kerk”

De actie kerkbalans over het afgelopen jaar 2020 heeft uiteindelijk € 42.410,33 opgebracht. Dit ligt iets onder het toegezegde bedrag aan het begin van dat jaar. Gezien de bijzondere omstandigheden gedurende 2020 zijn wij dankbaar dat wij vrijwel het gehele begrote bedrag hebben mogen ontvangen.

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen. Dankzij u kunnen wij een plek van inspiratie zijn én blijven!

Kerkbalans 2021 “Geef voor de kerk van morgen”

Stand van zaken half maart:

Toegezegd € 43.352,00

Ontvangen € 15.010,58

Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen.

Tot nu toe zijn nog niet alle toezeggingsformulieren terugontvangen. Mocht u nog niet gereageerd hebben op deze actie dan verzoeken wij u vriendelijk alsnog uw toezeggingsformulier in te leveren bij Gerrit Bloemendal, Stokkumseweg 74 te 's-Heerenberg of te versturen naar Postbus 87, 7040 AB 's-Heerenberg. Met uw bijdrage kunnen wij het plaatselijke kerkenwerk in stand houden.



Openstelling kerk 's-Heerenberg

Binnen de gemeente leeft de wens om de kerk van 's-Heerenberg buiten de kerkdienst open te stellen voor belangstellenden. Te denken valt aan 2e Pinksterdag en het Mechteld-ten-Ham weekend eind augustus, 's middags van 14.00 tot 17.00 uur. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die zorg willen dragen voor deze openstelling. Heeft u belangstelling hiervoor dan kunt u zich (telefonisch) opgeven bij Anneke Borkus, tel. 06-15211154.



KERKENRAAD (Nieuws van de diaconie)

Te huur

In 's-Heerenberg komt per 1 april de bovenwoning van 't Olde Posthuus, Marktstraat 11, beschikbaar. Het pand omvat op de eerste verdieping een woonkamer (28 m²), keuken (14 m²) en hobbyruimte (4 m²) en op de 2e verdieping 3 slaapkamers (15 m²-13 m²-9 m²) en badkamer (3,6 m²). De keuken en de toiletgroep/douche zijn in 2018 volledig gerenoveerd. De huurprijs per maand bedraagt € 850,00, exclusief nutsvoorzieningen, huurdersverzekeringen, etc. De jaarlijkse huurprijsaanpassing is voor het eerst op 1 juli 2022.

Aanmelden:

Belangstellenden vanuit onze kerkelijke gemeente dienen zich voor 10 april a.s. per e-mail of schriftelijk aan te melden bij het rentmeesterskantoor Som&Vink Rentmeesters.

Inschrijven:

Na 1 mei kan eenieder die belangstelling heeft, zich voor deze bovenwoning inschrijven.

Som&Vink Rentmeesters

t.a.v. de heer A.G.J.M. Som
Haartseweg 5a
7121 LB Aalten
mail@somvink.nl



EVEN VOORSTELLEN

Jos en Ineke Thomassen

(Carolien Kloosterman)



Deze keer maken we kennis met Ineke en Jos Thomassen. Jos is bij velen van u wellicht bekend als de dirigent van de cantorij. Daarnaast bespeelt hij regelmatig het orgel tijdens de diensten.

Jos en Ineke zijn 's-Heerenbergenaren en van oorsprong katholiek.

Nadat Jos in 2015 zijn opleiding tot koordirigent had afgerond en dat dat bij iemand van de protestantse gemeente 's-Heerenberg-Zeddam ter ore kwam, werd hij gevraagd als dirigent voor de cantorij. Die taak heeft hij op zich genomen en zo zijn Jos en Ineke in de gemeente 'blijven plakken'. "De cantorij is een geweldige groep mensen en ik werd heel hartelijk ontvangen. Van vroeger uit was er altijd een soort

scheiding tussen de katholieken en protestanten in 's-Heerenberg, maar nu snap ik eigenlijk niet meer waarom dat zo is."

Na een aantal jaar haalde Jos Ineke over ook eens mee te gaan naar een repetitie van de cantorij en ook Ineke bleef plakken. "Ik zei eerst: ik kom alleen maar even luisteren. Maar ik vond het zo leuk, zo'n leuke groep, dat mijn twijfels die ik eerst had, meteen weg waren", aldus Ineke.



Door het coronavirus komt de cantorij niet samen om te zingen, wat Jos en Ineke heel jammer vinden. “Hopelijk kunnen we snel weer samen komen en samen zingen”, zo beamen ze allebei. Ineke helpt daarnaast binnen de gemeente mee bij de organisatie van de Passie en het Kinderkerstfeest. Jos volgt een cursus kerkmuziek die door PKN wordt georganiseerd en leerde orgel spelen, wat hij toepast in de kerkdiensten. Jos en Ineke wonen in Lengel, hebben twee zoons en een dochter en drie kleinkinderen. Jos werkt bij de provincie Gelderland op de afdeling Control en Ineke heeft een voetreflexpraktijk aan huis. Het coronavirus zorgde ervoor dat Jos nu vanuit huis werkt. De praktijk van Ineke moest drie maanden dicht. Sinds een aantal weken mag de praktijk weer open. “Heel erg fijn is dat. Ik verveelde me niet, maar verplicht je praktijk moeten sluiten is gewoon niet prettig.”

GEMEENTEBERICHTEN



OMZIEN NAAR ELKAAR

Nieuw ingekomen

Dhr. en mevr. Mölder-Jurriens, Emmerikseweg 28, 7041 AV 's-Heerenberg
Mevr. W.A. Gijsbers Van Wijk-Bruntink, Stadsplein 10, 7041 JB 's-Heerenberg
Welkom in onze gemeente. We hopen dat u zich hier snel thuis mag voelen.

Huwelijksjubileum

01-05-2021 dhr. en mevr. Bobbink-Takkenkamp, Oude Kolkstedeweg 1, 7037 BG Beek 40 jaar
Wij wensen u een fijne dag, ondanks de coronamaatregelen. Het is en blijft bijzonder om zo 'n jubileum te mogen vieren.

Jarigen 80+

05-04-2021 mevr. C.V. Leenen-Heeg, Vinkwijkseweg 1-29, 7038 AV Zeddam	92 jaar
07-04-2021 dhr. S. van Vegten, De Hucht 66, 7041 JM 's-Heerenberg	80 jaar
22-04-2021 mevr. J.H.M. Keizer-Siebelink, Vlaanderen 2, 7007 NL Doetinchem	80 jaar
28-04-2021 mevr. H. Hidding-Finke, Groeneweg 9, 7038 ED Zeddam	80 jaar

Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Als u niet wilt dat uw naam en/of een foto geplaatst wordt, wilt u dit dan doorgeven aan de redactie.

Bedankt!

Allemaal bedankt voor de bloemen, telefoontjes en kaarten die ik gekregen heb voor mijn 70e verjaardag!
Hartelijke groeten, Margriet van Boggelen



Activiteiten april

De maand april willen we weer voorzichtig met een paar activiteiten beginnen.

Op woensdagmorgen 14 april de Bijbelgespreksgroep 'Op Verhaal komen'. We beginnen dit keer om 10.00 uur, omdat er overdag meer mogelijkheden zijn om ook een deel van het programma buiten te organiseren en omdat er nog onzekerheid is rondom de avondklok. We verzamelen in de kerk van Zeddum en dan willen we als het weer en de benen het toe laten wandelend met elkaar in gesprek over het Bijbelverhaal en je eigen levensverhaal. Ook als je niet bij deze groep zit, maar een keer wilt meedoen: welkom!

Op donderdagmorgen 22 april nodig ik iedereen die goed ter been is uit voor een ontmoetingswandeling. Buiten is er in deze coronatijd meer mogelijk.

We gaan in tweetallen op pad met een vraag of opdracht om elkaar zo al wandelend te ontmoeten en misschien wat beter te leren kennen. We verzamelen om 10.00 uur bij de kerk van 's-Heerenberg.

Bij heel slecht weer gaat het niet door, neem bij twijfel contact op met ds. Henriëtte.

In mei hopen we ook weer te kunnen starten met de kring-zonder-naam (45-) en de oecumenische gespreksgroep.

Stenen van hoop

(diaken Else Kaiser, ouderling Sijnie Heuvel, ds. Henriëtte Nieuwenhuis)

Al een jaar leven we met de aanwezigheid van een onzichtbaar virus. Mensen worden ziek, overlijden aan de gevolgen ervan of door uitgestelde zorg. Onderwijs- en zorgpersoneel werkt met man en macht om alle veranderingen te handelen. Zzp'ers en ondernemers verdrinken in het werk of gaan (bijna) ten onder, omdat er te weinig opdrachten binnenkomen. Ouderen en jongeren worstelen met eenzaamheid, vlakheid en verlangen naar echt contact en aanraking. Kerken en andere geloofsgemeenschappen kunnen niet meer in grote groepen bij elkaar komen, niet meer zingen, niet meer vieren zoals ze dat het liefste doen.

Al een jaar genoeg reden om met angst of wantrouwen je weg te vervolgen en om de hoop te verliezen. En toch houden we hoop: hoop op geloof in de liefde. Geloof, hoop en liefde verwijzen alle drie naar ongekende kracht en tegelijkertijd naar grote kwetsbaarheid. Soms kunnen we die kracht even vergeten en hebben we een zichtbaar teken nodig om weer op te laden en de moed te vatten.

We hebben in Zeddum vlakbij onze protestantse kerk een klein monument opgericht: 'Stenen van hoop'. Een plek om hoop te delen voor iedereen die voorbijloopt. Je mag daar jouw steen bijleggen. Een steen met een persoonlijke en hoopvolle boodschap, een afbeelding of een lege steen, maar voor jou vol betekenis.

Geloof, hoop en liefde, want ondanks de kwetsbaarheid van het leven blijven we vertrouwen in de kracht van de liefde. Zoals we horen in de Bijbelverhalen over God die mens werd en omwille van de liefde zich kwetsbaar maakt, maar ook in de levensverhalen van mensen die weer kracht vinden om door te gaan.

Liselore Gerritsen zong ook over 1 Korintiërs 13:13:

Geloof, hoop en liefde

En de meeste van deze is de hoop

Omdat de hoop altijd weer z'n weggetje vindt

Naar het punt daar waar de liefde begint

Geloof, hoop en liefde

En de meeste van deze is de hoop

Op geloof in de liefde

Samen houden we de hoop levend. Doe je mee?





Stil worden

(Ernst Haagsman)

Als ik mensen vertel dat ik al jaren Stilteweekends organiseer reageren ze vaak met: "Dat is mooi, maar niet voor mij. Ik kan niet zo lang stil zijn. Dat is meer voor anderen, voor introverte mensen."

Misschien herken je jezelf in deze reactie. Maar is dit waar? Op mijn Stilteweekends komen ook regelmatig mannen mee die het schoorvoetend ook eens gaan proberen. Ze zijn door een vriend meegenomen. En bijna altijd zijn ze aan het einde van het weekend verrast over hoe goed het ze heeft gedaan en gaan ze naar huis met een nieuwe ervaring. Inderdaad is het een leerproces om tijd in de stilte door te brengen, zelf tot rust te komen en open te gaan staan om Gods stem te horen. Maar het is ook ontzettend waardevol. En een verrijking voor je zelf. Op zo'n weekend leer je door middel van stilteoefeningen hoe je tot rust en stilte kan komen.

En juist in onze jachtige samenleving waarin zo weinig rust en stilte aanwezig is, is het ontzettend belangrijk om regelmatig tijd te nemen om echt stil te worden en dicht bij jezelf en God te komen.

Vorig jaar was het al de bedoeling om een Stilte Workshop te houden, maar dat ging door de Covid lockdown niet door. Zo gauw het weer kan hoop ik het weer te gaan organiseren. Mocht je interesse hebben laat het me alvast weten.

Ernst Haagsman, tel. 06-47980440; www.stilteactiviteiten.nl

Ik ben er voor jou!

(Ineke Thomassen)

Elk jaar weer gaat een groep spelers en zangers razend enthousiast van start om op Goede Vrijdag een prachtige 'Passie in Montferland' neer te zetten. Maar helaas, net als vorig jaar is het ook nu niet mogelijk om de Passie uit te voeren.

The Passion op tv gaat dit jaar wel door, zonder publiek.

Er is een prachtig thema bedacht:

IK BEN ER VOOR JOU! Een thema dat tijdens deze coronapandemie heel belangrijk is. Waarbij we kunnen laten zien wat we voor elkaar kunnen betekenen. Omkijken naar elkaar. Hoe mooi is dat!

Ondertussen kijken wij, als organisatie, vóóruit naar de Passie van 2022. Wij gaan er met veel enthousiasme en inspiratie een bijzondere Passie van maken. Want wát willen wij weer graag voor jullie een fantastische en indrukwekkende uitvoering neerzetten!

Het bijzondere is dat het verhaal dat wij in 2020 wilden uitvoeren enigszins te maken heeft met de situatie van nu. Een tipje van de sluier?...

...Angst voor een ziekte waar je geen grip op hebt! En erger nog dat de ziekte wordt gemeden als 'de pest'. En natuurlijk is het Jezus die aangeeft: **Ik ben er (wel) voor jou!**

Tegenwoordig mijden wij elkaar noodgedwongen 'vrijwillig'. Maar laat je niet kisten door een virus en kijk alvast vooruit! Het is heel belangrijk vertrouwen te hebben.

De organisatie van Passie in Montferland heeft er vertrouwen in er volgend jaar weer te zijn voor jullie!

Ter afsluiting een onvermijdelijke vraag aan jou.

Tegen wie zou jij graag willen zeggen:

Ik ben er voor jou!!



Passie in Montferland

**IK BEN ER
VOOR JOU**



TER INSPIRATIE

Uitleg liturgische schikkingen in de 40 dagen tijd

(Sijnje Heuvel)



21 februari

De kleur is paars en staat voor de veertigdagen tijd.

Het jute is de herinnering aan het boetekleed.

We zullen het Marcusevangelie volgen en we gaan op reis, 40 dagen lang.

De kaars en de lelie staan voor Jezus, die bij het eerste verhaal in de woestijn is.

Voor de woestijn is er het zand en zijn de vetplanten.

En daar in de woestijn wordt hij door de satan verzocht en de engelen verzorgden hem.

Vooraan in de schikking staan lichtjes te branden, die staan voor alle gemeenteleden, die op deze manier toch in de dienst aanwezig zijn.

Op de achtergrond ziet u het open graf.

We gaan op reis, veertig dagen lang, eerst door de woestijn en daarna langs alle plaatsen in Israël, die Jezus gaat bezoeken en waar wij de verhalen van zullen horen de komende weken.

We hebben uitzicht dat we daar op uit komen, een open graf: Pasen!

28 februari

De kleur is paars en de jute is een herinnering aan het boetekleed.

Kaars en lelie staan voor Jezus en het klimop als altijd durende trouw van God.

We gaan met Jezus mee en we lezen hoe hij gevraagd wordt om een man te genezen op Sabbat. Zijn liefde is zo groot dat hij een confrontatie aangaat met de Farizeeën. Het hart geeft de onvoorwaardelijk liefde aan.

De lichtjes vooraan staan voor u en mij, zo zijn we met elkaar verbonden.

Op de achtergrond het open graf met het uitzicht dat we daar uitkomen.



7 maart

De kleur is paars deze tijd.

Het jute is de herinnering aan het boetekleed, dat ons veertig dagen blijft bepalen bij de weg die Jezus moet gaan op weg naar het kruis.

De kaars en de lelie staan voor Jezus.

Wij zijn vorige maand een actie gestart: geef je hand door. Op verschillende manieren zijn er in onze gemeente handen rondgestuurd.

In deze rare tijd waarin we elkaar niet fysiek een schouderklopje, of een goede handdruk kunnen geven, was dit een creatieve manier om elkaar te bemoedigen, te raken.

Hier in de schikking kunt u de handen zien -die bij ons bekend zijn- en die rondgestuurd zijn door de gemeente.

Ook de handjes van de kinderen uit onze gemeente, zij hebben hun handjes gestuurd naar andere kinderen waar ze nu niet mee kunnen spelen.

In de lezing van vandaag raakt een bloedvloeiende vrouw Jezus aan en zij wordt genezen, door die aanraking.





14 maart

Vandaag lezen we verder in Marcus. Jezus vraagt aan zijn vrienden: “Wie ben ik volgens jullie?”

Petrus denkt het te weten en noemt hem Messias.

Dan gaat Jezus hen vertellen over de laatste dagen die er aan komen, en dat het onherroepelijk zal uitkomen bij het kruis.

En dat ook Petrus daar niets aan kan veranderen.

Voor die zware weg zien we het jute dat uitkomt bij het kruis.

De kleur is paars, maar vandaag komt daar de lichtere kleur roze bij, 'het licht van Pasen' wordt al zichtbaar.

De kaars en de lelie staan voor Jezus.

En het hart blijft staan om de liefde van Jezus voor ons te symboliseren.

Op de achtergrond blijft het open graf, we hebben uitzicht dat we daar uitkomen: Pasen.

Vooraan in de schikking staan weer de lichtjes te branden, die staan voor alle gemeenteleden, die vanuit huis deze dienst met ons meevieren.

21 maart

We lezen verder in de bijbel de verhalen van Jezus zoals Marcus ze heeft opgeschreven. Jezus ziet dat de discipelen de drukke kinderen bij hem weg proberen te houden, het is al zo druk!

Maar Jezus wijst hen terecht en zegt: laat de kinderen bij mij komen. Zij begrijpen wat de bedoeling is en probeer zelf ook te geloven zoals kinderen dat doen

U ziet het in de schikking. Veel kinderen rondom Jezus, de kaars en de lelie.

De jute is de weg die Jezus gaan moet naar het kruis.

De paarse liturgische kleur is wat lichter geworden op weg naar Pasen.

Het hart blijft staan voor de liefde van Jezus voor ons.

De hand verwijst naar Zijn aanraking.

En de klimop als herinnering aan de altijd aanwezige Vader.

Op de achtergrond blijft het open graf: we hebben uitzicht dat we daar op uit komen, een open graf: Pasen!

Vooraan in de schikking staan weer de lichtjes te branden. Die staan voor alle gemeente leden, die vanuit huis deze dienst meevieren, ook al zijn er weer een paar mensen hier in de kerk aanwezig.



OVERIGE BERICHTEN

Jo Kox en Kerkepraat

(Willemien Onstenk)



In 2001 nam mevr. Lidy Zeebregts uit Beek zitting in de redactie van Kerkepraat en samen met haar man Rob verzorgde zij toen op de computer het typewerk en de lay-out.

Jo Kox, ook uit Beek, verzorgde voor verenigingen e.a. drukwerk. Hij is in 2001 door Lidy Zeebregts benaderd en heeft toen als proef het juli-augustusnummer 2001 gedrukt. In overleg met de kerkenraden is toen besloten het drukwerk van Kerkepraat, evenals incidenteel drukwerk zoals liturgieën, bij Jo Kox onder te brengen. Ook het vouw- en nietwerk en aanschaf van materialen werd daarna tot de coronatijd door Jo verzorgd. Het was voor hem een welkome tijdsinvulling, nadat hij zijn werk niet meer kon verrichten.

Op de achtergrond corrigeerde Jo vanaf 2001, waar nodig, ook de tekst en zorgde hij dat de “puntjes op de i” kwamen. In 2007 is Jo uitgenodigd om bij de redactievergaderingen te komen om gelijk al kritisch mee te kijken. Hij was en is zeer geïnteresseerd in theologische onderwerpen en hij heeft erg genoten om met ds. Gijzel hierover van gedachten te kunnen wisselen.

Het was voor mij leerzaam om dat te mogen aanhoren.

Jo, ook vanaf deze plaats van harte bedankt voor de jarenlange inzet bij de verwerking en totstandkoming van Kerkepraat.



Voedselbankmand is er weer!

Sinds zondag 14 maart mogen weer 20 kerkgangers de dienst fysiek bijwonen. Daarom staat de voedselbankmand nu ook weer voorin de kerk. Kerkgangers kunnen daarin hun meegebrachte artikelen kwijt.

In de maand maart is voor de voedselbank, uitgifte Bergh, ingebracht:

In krat onder onze carport: Jumbo tas met levensmiddelen, 4 potten AH-groenten, andere levensmiddelen en cosmetica-artikelen, gekleurde bekers en schaaltes, walnoten, eierdoosjes (ook achter de groene deur van de pastorie in Zeddam).

Afgegeven: een enveloppe met € 20,- + levensmiddelen.

De vaart zit er weer in en daar zijn we heel blij mee!

Joke Radstake, Oude Doetinchemseweg 126, 's-Heerenberg; tel. 0314 662005.

Essentieel beroep



Met Karels toestemming heeft Joke Radstake een foto gemaakt voor Kerkepraat

Vrijdag kleurt bloedrood,
Zaterdag ziet zwart van rouw,
Zondag straalt in wit,

't Licht geeft Pasen kleur, schijnt licht
op het kleurrijkst : **het Leven !**

Fotomeditatie



Verraad:
Judaspennyng



Goede Vrijdag



Stille Zaterdag



Pasen

Foto's: Marijke van
der Giessen

Contact

Namen, adressen en telefoonnummers

Adres kerkgebouw 's-Heerenberg Hof van Bergh 2 7041 AC 's-Heerenberg
Adres kerkgebouw Zeddám Ettemastraat 3 7038 CN Zeddám

Postadres

Protestantse Gemeente 's-Heerenberg - Zeddám Postbus 87, 7040 AB 's-Heerenberg

Predikant

Ds. Henriëtte Nieuwenhuis predikant@protestantsbergh.nl
0314-651631 of 06-22118168

Voorzitter Kerkenraad

Bert Veld voorzitter@protestantsbergh.nl
0314-662215 of 06-53756687

Scriba

Joke Roseboom (nu tijdelijk Gerry Vreuls) scriba@protestantsbergh.nl
0314-652307

Ouderlingen

Rien de Zeeuw ouderling@protestantsbergh.nl
06-54388758
Ernst Haagsman 06-47980440
Netty Colenbrander 0314-661223
Sijnie Heuvel (Jeugd) 06-40606055

Diakenen

Bert Veld diaconie@protestantsbergh.nl
0314-662215 of 06-53756687
Hennie den Ouden 0314-651567
Else Kaiser 06-38903540
Martin Boslooper (voorzitter) 0314-846344

Kerkrentmeesters

Gerrit Bloemendal kerkrentmeester@protestantsbergh.nl
06-50267502
Anneke Borkus 06-15211154
Geertje Bosman-Visscher 0315-341250
Harrie Wentink (voorzitter) 06-12218042

Administratie Kerkrentmeesters

Gerrit Bloemendal administrateurcvk@protestantsbergh.nl
06-50267502
Rabobank NL22RABO0374653526 t.n.v. CvK PG 's-Heerenberg – Zeddám

Administratie Kerkbalans

Geertje Bosman-Visscher kerkbalans@protestantsbergh.nl
0315-341250

Administratie Diaconie

Martin Boslooper diaconie@protestantsbergh.nl
0314-846344
Rabobank NL97RABO0326689265 t.n.v. CvD PG 's-Heerenberg – Zeddám

Ledenadministratie

Els Beverloo ledenadministratie@protestantsbergh.nl
0314-846056

Verenigingsgebouwen

't Olde Posthuus Marktstraat 9a 7041 AH 's-Heerenberg
Het Imminkhuis Bovendorpsstraat 8a 7038 CK Zeddám

Beheerder/Koster

Fred Heuvel koster@protestantsbergh.nl
0314-663924

Begraafplaats Zeddám, Kilderseweg

Peter van de Weerd begraafplaats@protestantsbergh.nl
0314-652608 of 06-46843211

Kerkhof 's-Heerenberg, Hof van Bergh 2

Marie van der Linde kerkhof@protestantsbergh.nl
0314-662186

Website www.protestantsbergh.nl

Eduard Spaan webmaster@protestantsbergh.nl
Fred Heuvel 06-28256171